

Læserbrev i Frederiksborg amtsavis den 28/7-2005

Red Opfostringshuset (Skorpeskolen) fra lukning

For tiden pågår der en debat om, hvorvidt Opfostringshuset i dagens såkaldte velfærdssamfund har sin berettigelse. Det kan der selvfølgelig være mange meninger om. Men for at have en mening, er det nødvendigt, at man har indsigt i emnet. Det mener jeg at have. Jeg syntes, at skolen på det tidspunkt jeg gik på skolen (1936-1940) opfostrede mange gode samfundsborgere fra fattige kår til en tilværelse, hvor velopdragenhed og høflighed var en naturlig sag, ligesom man lærte at have respekt for andre mennesker. Jeg mener at der stadig er behov for en skole som Det kgl. Opfostringshus

De velstillede har deres kostskoler, og Det kgl. Opfostringshus er en sådan for mindre bemidlede, f.eks. enlige mødre eller fædre. Her kan deres børn få en god start i livet sammen medigestillede.

Desværre har vi for tiden en skoleborgmester i Københavns Kommune, der i en årrække har forsøgt, i strid med Opfostringshusets vedtægter, at omdanne skolen til en institution for adfærdsvanskelige børn, og derfor forsøger at lukke skolen med dens oprindelige formål, fordi han ikke kan se behovet for en kostskole for børn fra vanskeligt stillede familier. For det er vel ikke fordi borgmesteren her kan score en økonomisk gevinst ved at lade en af kommunens observationskolonier overtage bygningerne? I politik drejer det sig, efter min mening, mere og mere om økonomi end social velfærd for alle.

Det har givet Opfostringshuset et uretfærdigt ry. Forhåbentlig vil indflydelsesrige politikere indse, at der stadig i dagens Danmark er et behov for en skole, der kan tage sig af, ubemidlede velfungerende børn, som her kan få en god ballast til at klare sig fremover i livet. Det kan ikke nytte at samfundet kun koncentrerer sig om, at samle "taberne" op. Der skal også være muligheder for at samle "vindere" op. Hermed mener jeg de unge, der har potentialet i sig, til at udvikle sig til nyttige borgere i vort samfund, men som ikke har mulighederne hertil på grund af deres livsvilkår. Jeg er glad for, at der var denne mulighed, og at min mor fandt den.

Svend Levinsky
Sirgræsvej 37, 2.th.
3250 Kastrup